



E.A.S.

E. A. Σ.

**ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.ΣΥ. - ΟΑΣΑ**

Μάθαμε το δρόμο
του ΑΓΩΝΑ.

Το δρόμο
της ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ.

Θα τον περπατήσουμε
ως το τέλος.

Θα μας βρείτε στον εξής διαδικτυακό τόπο: www.easitis.gr

Ιούλης, 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς όλους τους εργαζόμενους των Αστικών Μεταφορών

Συνάδελφοι - σσες,

Πέρασαν έξι χρόνια από τότε που εμείς οι εργάτες και ο λαός της χώρας μπήκαμε στην κόλαση των μνημονίων. Έξι χρόνια που σημαδεύτηκαν, απ' τη μια με εργατικούς και κοινωνικούς αγώνες και που απαντήθηκαν από τις αστικές κυβερνήσεις - εχθρούς του λαού, με βία και καταστολή, με κάθε λογής εξαπάτηση, με εκβιασμούς, με προβοκάτσιας, με κοινωνικό αυτοματισμό, με φασισμό και με τρομοκρατία, απ' την άλλη.

Τα αποτελέσματα – δυστυχώς – για την τάξη μας είναι αυτά που βιώνουμε κάθε μέρα, αυτά που κάθε μέρα που περνάει γίνονται όλο και πιο έντονα, όλο και πιο ασφυκτικά: η φτώχεια, η ανεργία, η καταπίεση, η οικονομική μετανάστευση της νέας γενιάς, η υποαπασχόληση, η ανασφάλεια, η κατάρρευση και κατάργηση κάθε δημόσιου και κοινωνικού αγαθού – όπως η υγεία, η παιδεία, η συγκατοικία κ.λπ. – ο εξευτελισμός κάθε έννοιας «δημοκρατίας» έχουν γίνει πια καθημερινότητα.

Ζούμε στην εποχή του σύγχρονου «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» των δανειστών, της Ε.Ε., του ΔΝΤ και στην εφαρμογή του, από κάθε λογής παρατρεχάμενους τους, είτε είναι σε πολιτικό, είτε σε συνδικαλιστικό επίπεδο.

Σήμερα, έχουν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ σαν το βασικό τους όπλο για να περάσουν όλα τα μέτρα, που δεν θα μπορούσε να φέρει και να περάσει η κυβέρνηση Σαμαρά, χρησιμοποιώντας απέναντι στην τάξη μας όλο το «παλιό» οπλοστάσιο:

- Τις **δυνάμεις καταστολής** που τσάκιζαν και έπνιγαν με τα δακρυγόνα τους κάθε προσπάθεια για εργατική πάλη.
- Την **αστική δικαιοσύνη** τους που απ' τη μια αποφυλάκιζε κάθε φασίστα δολοφόνο, κάθε αστό απατεώνα, κάθε ζάμπλουτο κλέφτη κι απ' την άλλη έβγαζε «παράνομες και καταχρηστικές» τις απεργιακές κινητοποιήσεις, επιστράτευε κλάδους εργαζομένων (ναυτεργάτες, ΣΤΑ.ΣΥ) ή δίωκε και φυλάκιζε αγωνιστές του εργατικού και λαϊκού κινήματος.
- Τα **Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης**, στα οποία – αφού τους χάρισαν τις άδειες λειτουργίας (περιουσιακά στοιχεία του λαού) – τους έδωσαν από πάνω και έναν σκασμό λεφτά σε «δανεικά κι αγύριστα» για να καλλιεργήσουν μέσα απ' τα δελτία τους και τις κιτρινοφυλλάδες τους τον ατομικισμό, τον κοινωνικό αυτοματισμό, τον φόβο, την ξενοφοβία, τον φασισμό και ναζισμό, τον κάθε μορφής ρατσισμό και κυρίως τη συκοφάντηση του εργατικού κινήματος που προσπαθούσε και προσπαθεί να αναγεννηθεί.
- Τον **υποταγμένο και ξεπουλημένο εργοδοτικό - κυβερνητικό συνδικαλισμό της ΓΣΕΕ (YES E.E.)** και όλων των παρατρεχάμενων της ΠΑΣΚΕ, της ΔΑΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ με διάφορες ονομασίες.
- Τα **πολιτικά κόμματα - υπηρέτες των τραπεζιών και των αντεργατικών συμφερόντων με πολλά πρόσωπα και προσωπεία:** Νεοφιλελεύθερα (Ν.Δ.), κεντρώα (ΠΑΣΟΚ, Λεβέντης, Ποτάμι), δήθεν αριστερά (ΣΥΡΙΖΑ, ΔΗΜΑΡ (Κουβέλης), εθνικιστικοψευκασμένα (Καμμένος), ακροδεξιά (ΛΑΟΣ), νεοναζιστικά (Χρυσή Αυγή).

Από δω και πέρα, μπαίνουμε σ' ένα ακόμα στάδιο της επίθεσης κατά των εργατών.

Στον δικό μας κλάδο (κι όχι μόνο), αυτό εκφράζεται:

- με το άνοιγμα της ιδιωτικοποίησης και την υπαγωγή μας στο υπερταμείο ξεπουλήματος,
- με το πλήρες τσάκισμα των τελευταίων εργασιακών δικαιωμάτων.

Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι να κατανοήσουμε πρώτα απ' όλα από τί, πώς, γιατί και με ποιόν τρόπο κινδυνεύουμε· δεύτερον, ποιοί είναι οι πραγματικοί μας εχθροί και πού θα αναζητήσουμε τους συμμάχους μας και τρίτον, με ποιόν τρόπο θα μπορέσουμε, όχι μόνο να αντισταθούμε, αλλά και πώς θα οργανώσουμε την αντεπίθεση μας.

Ας δούμε πρώτα τί θέλουν να περάσουν.

A) ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Παρά τις διαβεβαιώσεις διάφορων κυβερνητικών παραγόντων, αλλά και συνδικαλιστών του ΣΥΡΙΖΑ (ΜΕΤΑ ή όπως αλλιώς θέλουν να λέγονται), είναι δυσάρεστη πραγματικότητα η υπαγωγή μας στο υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων.

Τώρα στο επιχείρημα των Συριζαίων ότι μας έβαλαν εκεί για «να μας αξιοποιήσουν», απαντάει η κατάληξη των Οργανισμών Λιμένος Πειραιώς και Θεσσαλονίκης (ΟΛΠ και ΟΛΘ) – παρότι λαϊκή περιουσία – που κι αυτοί είχαν μπει στο ΤΑΙΠΕΔ για αξιοποίηση(!!!) και βρίσκονται κοντά στα χέρια της COSCO και οι εργαζόμενοι χωρίς καμία προστασία, βορά στους αγοραστές, όπως επίσης και η «τύχη» σε ΟΣΕ - ΤΡΕΝΟΣΕ - ΕΕΣΣΤΥ.

Εκεί μάλιστα, οι αντίστοιχες και σε μας παρατάξεις ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ και ΔΙΚΤΥΟ συναντήθηκαν με τη Διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ (Πιτσιόρλας) για να διαπραγματευθούν (σας θυμίζει κάτι;;;;;;;) τη Σ.Σ.Ε.

Η Διοίκηση τους απάντησε πως η κυβερνητική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ είναι η εξής:

- Η Σ.Σ.Ε. που θα υπογραφεί ανάμεσα στους εργαζόμενους και στις 3 Διοικήσεις του ΟΣΕ, θα ισχύσει μόνο για μερικούς μήνες (!!!) μέχρι να ολοκληρωθεί η ιδιωτικοποίηση. Από τη στιγμή που ολοκληρωθεί η πώληση, ο νέος ιδιοκτήτης θα προχωρήσει σε νέα Σ.Σ.Ε!!!
- Έχει γίνει αποδεκτή η προηγούμενη Σ.Σ.Ε. και απορρίφθηκαν τα άρθρα που αφορούν στη «διασφάλιση» των θέσεων εργασίας και του Προσωπικού.
- Η πώληση ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΕΕΣΣΤΥ θα ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούλη του 2016. Ο κ. Πιτσιόρλας ξεκαθάρισε ότι έχει πάρει πολιτική κατεύθυνση από την κυβέρνηση!!!
- Σε συνάντηση, με τους νομικούς συμβούλους ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΕΕΣΣΤΥ, οι νομικοί σύμβουλοι απέρριψαν όλα τα οικονομικά ζητήματα που είχαν «συμφωνηθεί» από την ΠΟΣ και τις τρεις Διοικήσεις!!!

Επίσης, προχωράνε σε πώληση της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ (100% σε ιδιώτες).

Επομένως, οι κραυγές των Συριζαίων πολιτευτών και συνδικαλιστών δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα μεγάλο ψέμα, στην προσπάθειά τους να αποκοιμίσουν τους εργαζόμενους για να περάσουν τα σχέδια της κυβέρνησής τους, της Ε.Ε. και των δανειστών.

B) ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Εδώ τα πράγματα είναι εξίσου μαύρα και τραγικά για τους εργαζόμενους.

Η κυβέρνηση με τη στήριξη των κυβερνητικών συνδικαλιστών του ΜΕΤΑ έχει ήδη συμφωνήσει να πάνε παραπέρα το τσάκισμα όπως ακριβώς έκαναν το ΠΑΣΟΚ και η Ν.Δ. με τη στήριξη των ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ.

Μερικά από αυτά που μας ετοιμάζουν είναι:

- (1) Πλήρης απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων.
- (2) Θέσπιση και προώθηση της γενικευμένης ευελιξίας στις εργασιακές σχέσεις, δηλαδή νομική κατοχύρωση - θεσμοθέτηση όλων των «νέων» μορφών φτηνής και απροστάτευτης εργασίας. «Συμβάσεις λίγων ωρών».
- (3) Κατώτατο μισθό – χαμηλότερος από τις Συμβάσεις Εργασίας (Γενική, κλαδική, οποιαδήποτε!) – μέσα από τις ατομικές συμβάσεις εργασίας (ΑΣΕ) με νομοθετικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του εργοδότη για παράκαμψη όλων των Σ.Σ.Ε.

- (4) Κατάργηση της μετενέργειας όλων των Σ.Σ.Ε.
- (5) Κατάργηση όλων των προσαυξήσεων - επιδομάτων - προϋπηρεσιών. Αμετάβλητος μισθός για όλο τον εργασιακό βίο.
- (6) Αλλαγή του Ν1264/82 για τον τρόπο και τον χρόνο κήρυξης μιας απεργίας.
- (7) Επαναφορά της ανταπεργίας από τον εργοδότη (λοκ αουτ).

Εκτός από τον εργασιακό νόμο, μπροστά μας έχουμε και τη νέα μείωση του κατώτατου μισθού από 1-1-2017.

Γιατί: Από την 1η Ιανουαρίου 2017 τίθεται σε εφαρμογή ο μηχανισμός διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού, ο οποίος θα καθορίζεται πλέον από την κυβέρνηση (όχι από Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση) βάσει των οικονομικών μεγεθών (% ανεργίας, ΑΕΠ, κ.ά. δείκτες).

Σε όλα αυτά θα αντιτάξουν τις λεγόμενες συνδικαλιστικές ελευθερίες και απαλλαγές, τις οποίες μέσα στην πλήρη απαξίωση του συνδικαλιστικού κινήματος απ τους εργαζόμενους θα χρησιμοποιήσουν σαν αντεπιχείρημα.

Αυτά είναι στην ουσία τα μέτρα που έχουν συμφωνήσει Ε.Ε. - ΔΝΤ με τη βαθιά αντιλαϊκή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Πώς θα τους αντιμετωπίσουμε;

Όπως προείπαμε, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να κατανοήσουμε και να κατατάξουμε ποιοί είναι οι εχθροί μας και ποιοί οι σύμμαχοί μας απέναντι σ' αυτά που έρχονται.

Εχθροί μας, πέρα απ' την Ε.Ε., το ΔΝΤ και τα πολιτικά τους τσιράκια, (βλ. τα αστικά κόμματα Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙΑ, ΛΕΒΕΝΤΗΔΕΣ, ΣΥΡΙΖΑ, Νεοναζί ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ κ.λπ.), είναι ο ξεπουλημένος εργοδοτικός συνδικαλισμός των ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ που πηγαίνει χέρι-χέρι με τον κυβερνητικό συνδικαλισμό τον οποίο εκφράζουν οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις «φιλότιμες» προσπάθειες που κάνουν οι τελευταίες για να θολώσουν τα νερά. Ήδη από την υπαγωγή μας στο ταμείο αποκρατικοποιήσεων φάνηκαν και οι διαθέσεις του προεδρείου ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ:

Για μια ακόμα φορά, απαξίωσαν με τεχνάσματα τη Γενική Συνέλευση, για μια ακόμα φορά καλλιεργούν κλίμα ηττοπάθειας και συμβιβασμού στους εργαζόμενους, για μια ακόμα φορά ζητάνε εξουσιοδότηση για να «διαπραγματευτούν» με τη διοίκηση.

Τα αποτελέσματα τέτοιων διαπραγματεύσεων τα νιώσαμε μια χαρά στην πλάτη μας, στην τσέπη μας, στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια.

Αντί να ακολουθήσουν τις διαδικασίες που προβλέπει το Καταστατικό για τη διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης, ξανάστησαν το παιχνιδάκι των δήθεν ενημερωτικών τοπικών συνελεύσεων (οι οποίες βέβαια δεν μπορούν να πάρουν αποφάσεις) και μόλις διαπίστωσαν ότι οι εργαζόμενοι τους «έγραψαν κανονικά», επιστράτευσαν και τον πρόεδρο των Τεχνιτών βασικό υπεύθυνο για τη σημερινή κατάντια της εταιρίας, εξαιτίας της ενδοτικότητάς του στις προηγούμενες διοικήσεις προς χάριν της πολιτικής του επιβίωσης.

Για θυμηθείτε το «*πενήντα ευρώ θα χάσουμε*», τις κόκκινες γραμμές στη μείωση του Προσωπικού, τους μνημονιακούς νόμους που δεν θα πέρναγαν και τους πέρασαν όλους και μέσα στην Σ.Σ.Ε., τα ρουσφέτια για ψηφοθηρία και την «αποψίλωση» της κίνησης από οδηγούς, τις χιλιάδες μέρες άδειας που μας χρωστάνε και τόσα άλλα.

Τελικά, θα μας απαντήσει κάποιος υπεύθυνα πόσοι είναι οι αποσπασμένοι –που πληρώνονται από την Ο.ΣΥ – στα πολιτικά κόμματα και πόσοι στο ναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής;;;

Οι ευθύνες – ειδικά για αυτό το θέμα – και της συνδικαλιστικής και της πολιτικής ηγεσίας είναι τεράστιες. Και δεν είναι απάντηση ότι «έτσι προβλέπει ο αστικός σας νόμος», γιατί σπουδαιότερος νόμος απ' την ανθρωπινή μετακίνηση των εργατών και του λαού δεν υπάρχει.

Αυτοί όλοι, λοιπόν, είναι οι εχθροί μας.

Ας αναζητήσουμε τώρα τους συμμάχους μας.

Σύμμαχοί μας είναι οι εργάτες όλης της χώρας μαζί με τα κομμάτια του φτωχού λαού, το νεολαιίστικο κίνημα, η διανόηση που δεν σιτίζεται από την Ε.Ε., για να μπορέσουμε να ξαναστήσουμε το εργατικό και λαϊκό κίνημα, το ταξικό μας κίνημα που θα μας βγάλει απ' το τέλμα που μας έριξαν οι αστικές κυβερνήσεις, οι αχόρταγοι τραπεζίτες, οι ξεπουλημένοι συνδικαλιστές.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να τσακίσουμε είναι το καταθλιπτικό επιχείρημα που κυβερνήσεις, κανάλια και πουλημένοι πολιτικάντηδες και συνδικαλιστές προσπαθούν με κάθε τρόπο να μας επιβάλλουν και που το ακούμε κάθε μέρα, κάθε στιγμή από όλα αυτά τα κοράκια:

«Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση» μας λένε κουνώντας μας το δάχτυλο. Δεν υπάρχει γι' αυτούς που θέλουν να προστατεύσουν τα συμφέροντα των πλούσιων, των εφοπλιστών, του ΣΕΒ και των τραπεζιτών.

Τους απαντάμε : *Αφού δεν πάει έτσι, θα το πάμε αλλιώς!*

Για μας υπάρχει λύση και λέγεται:

- ▶ **Αποφασιστική πάλη**, όχι τουφεκίες για την τιμή των όπλων, όχι απεργίες της πλάκας όταν ψηφίζονται τα μέτρα.
- ▶ **Πολιτικοποίηση του καθημερινού αγώνα**, με πιο επιτακτικούς πολιτικούς στόχους και συνολικό σχέδιο ανατροπής (κατάργηση ευρωμνημονιακού καθεστώτος, έξοδος από ευρώ και Ε.Ε., διαγραφή του χρέους κ.λπ.).

Είναι πια σε όλους μας φανερό πως η μάχη δεν μπορεί να δοθεί από τη σκοπιά της υπεράσπισης του παλιού, ή της εξαιρέσης των κλάδων από κάποια ακραία μέτρα, (με το οποίο ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ και Συριζαίοι στα συνδικάτα προσπαθούν να αποκοιμίσουν τους εργαζόμενους για να περάσουν τα μέτρα - κρεματόρια).

Εμείς αρνούμαστε όχι μόνο να διαπραγματευτούμε τη χειροτέρευση της σημερινής μας κατάστασης, αλλά και την παραμονή μας σ' αυτήν!

Δε θέλουμε κανένα από τα προνόμια της συνδικαλιστικής αριστοκρατίας, αλλά θα δώσουμε μέχρι τέλους τη μάχη για να υπάρχει συνδικάτο, απεργία, εργατικό δικαίωμα, μορφές οργάνωσης και εργατικής δημοκρατίας για όλους τους εργαζόμενους.

Δεν υπερασπιζόμαστε τον 1264, ο οποίος συνέβαλλε στη σημερινή κατάσταση των συνδικάτων, όμως θα υπερασπιστούμε την ελευθερία συνδικαλιστικής δράσης στους χώρους δουλειάς, τη δυνατότητα εργατικού βέτο στις απολύσεις, την απαγόρευση απολύσεων για συνδικαλιστική και πολιτική δράση, τον εργατικό έλεγχο και τα συνδικάτα χωρίς εξάρτηση από κράτος - δικαστική εξουσία.

Θα παλέψουμε για να φτιαχτούν Επιτροπές Αγώνα από τα κάτω, συντονιστικά που θα τα ελέγχουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες και παντού, για να μπορούμε να παλεύουμε και να μην μας κοροϊδεύει η συνδικαλιστική γραφειοκρατία.

Η Ε.Α.Σ. θα προχωρήσει σε κάλεσμα συζήτησης - σύσκεψης των εργαζομένων στις μεταφορές, σε συνεργασία με προοδευτικά σχήματα, συλλογικόητες και εργαζόμενους απ' όλους τους χώρους, κόντρα στην προσπάθεια του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού για υποταγή στις εντολές της Ε.Ε. και των κυβερνήσεων.

Πρόθεσή μας είναι η δημιουργία ενός ταξικού εργατικού μετώπου, το οποίο θα αντεπιτεθεί στα σχέδια τους για ιδιωτικοποιήσεις της λαϊκής περιουσίας και για τα εργασιακά δικαιώματα.

Θέλουμε:

- Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους
- Μείωση του χρόνου εργασίας
- Πραγματικές αυξήσεις μισθών
- Ελευθερία- δημοκρατία για όλους τους εργαζόμενους.

Θα αντέξουμε και θα νικήσουμε!!!

Μέσα από την αλληλεγγύη και τους αγώνες περνάει ο δρόμος για τις μεγάλες ανατροπές, ο δρόμος για την οργάνωση, μέχρι την τελική νίκη της τάξης μας.

**Η Γραμματεία της
ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ**